

Orde van dienst voor zondag 30 maart 2025 - vierde zondag in de veertigdagentijd,

Thema: Het wonder van de graankorrel

Voorganger:	Johan Helfferich
Muzikale begeleiding:	Harry Maring
Ouderling van dienst:	Johannes Slager en Joca Talsma
Gastouderling;	Janneke Hoogerbrug
Diaken van dienst:	Margriet Lei
Lector:	Jeannette Hellema
Beamer:	Cor Hellema
Camera:	Jan Thomas Valk
Koster:	Durk Bremer
Kind van dienst:	Elserikst Buruma

Lezing Jesaja 42; 1-4 en Johannes 12, 20-27

Het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan

Verwelkoming en stilte

Intochtslied: NLB 122, 1 en 3 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

- | | |
|--|--|
| 1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: `Gord u aan
om naar des HEREN huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten. | 3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's HEREN tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten. |
|--|--|

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de Naam van de Vader

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: en niet laat varen het werk van Zijn handen

V: Heer, onze God, wat zijn wij zonder U?

G: Onze geest heeft uw licht nodig,

V: onze wil uw kracht,

G: onze ziel uw vrede.

V: Neem Gij ons leven in uw hand en reinig ons van ongerechtigheid.

G: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,

V: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn

en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten.

G: Amen.

Luisterlied: Johnny Cash - Help Me

Samenzang: Vrede voor jou

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed,
voor jou en iedereen.

U die ons kent, U die ons aanvoelt,
U die de hele wereld draagt:
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit,
gezien, aanvaard te zijn.

Groet:

V: De Heer zij met u.

G: **Met u zij de Heer.**

Kindermoment

‘Lied van het nieuwe begin’ (via beamer)

Filmpje en foto

Kinderen gaan naar de bernesjinst

Gebed

De Bijbel open: Jesaja 42, 1-4 en Johannes 12:20-27

Zingen: NLB 650: 1, 2, 3, 6 en 7 De aarde is vervuld

- | | |
|---|--|
| 1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid. | 2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen. |
| 3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf. | 6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer. |
| 7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht. | |

Verkondiging – Het wonder van de graankorrel!

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 556: 1, 3 en 5 Alles wat over ons geschreven is

1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderen komen terug uit de bernesjinst

Inzameling 1. Stichting ORA 2. Kerk

Slotlied: ELB 212, 1 en 2 Heer, wat een voorrecht

Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Zegen, beantwoord met een gezongen NLB 425 Vervuld van uw zegen

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.