

Liturgie 28 juli 2024 in Hallum

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad, kind van dienst verzet klok en steekt tafelkaarsen aan, handdruk

Welkom en stiltemoment

Aanvangslied: Lied 19: 1 (De hemel roemt de Heer)

1. De hemel roemt den Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

Aanvangswoorden en drempelgebed

- V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
die de verdrukte recht verschaft en de hongerige brood geeft.
V: Trouwe en barmhartige God,
....
Vergeef ons al wat wij misdeden
G: en laat ons weer in vrede leven. Amen

Zingen: Lied 19: 5 (Zo helpt Gij, God, uw knecht)

5. Zo helpt Gij, God, uw knecht,
en houdt zijn paden recht
in 't spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht,
wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer,
verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad
mij van 't verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 304 (Zing van de Vader die in den beginne)

1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Groet V: De Heer zij met u.

G: Met u zij de Heer.

Gebet om de opening van het Woord

Moment met kinderen

Zingen: Lied 224 (Elke dag vertelt over God de Heer) (in canon?)

1. Elke dag vertelt over God de Heer,
alle nachten fluisteren tot zijn eer,
heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
alles is zo mooi, dat ik zingen moet.

Lezen: Psalm 19

Luc.12: 22-31

Lied 981: 1, 3 en 4 (Zolang er mensen zijn op aarde)

- | | |
|--|---|
| 1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft. | 2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam. |
| 3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld. | 4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood. |

Preek

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 220 (op de melodie van Lied 221)
(Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon)

1. Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.
2. Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?
3. In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De morgenster, zo zeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.
4. God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schad' en schande –
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.

Gebeden, afgesloten met Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen, gevolgd door zingen: Amen, amen, amen.