

Liturgie voor zondag 21 april 2024, 9.30 uur - Sint Maartenkerk

Voorganger:	Johan Helfferich
Muzikale begeleiding:	Erik Hoitsma
Ouderling van dienst:	Doetie Dijkstra
Diaken:	Anneke Luehof
Gastouderling:	Wiger Hellema
Lector:	Sietse Regnerus
Kind van dienst:	Levi Bremer
Beamer/Camera:	Johannes Slager
Koster:	Andele Hellema

Lezing: 1 Samuel 16: 1-13

Welkom

We bereiden ons in stilte voor

Zingen: NLB 288 Goedemorgen, welkom allemaal

1. Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

Bemoediging en groet

VG: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft
VG: die trouw is tot in eeuwigheid
Gem: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Genade en vrede voor u
van God die ons liefdevol omringt
van Jezus Christus die ons bestaan deelt
en van de Heilige Geest die ons kracht geeft

G: Amen

Zingen: NLB 978 Aan U behoort, o Heer der heren

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Gebed

Zingen loflied NLB 289 Heer, het licht van uw liefde schittert

1. Heer, het licht van Uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert.
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons,
door de waarheid die U geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein: Kom Jezus kom, vul dit land met uw Vaders glorie.
Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam.
Stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein: Kom Jezus kom, vul dit land met uw Vaders glorie.
Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam.
Stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein: Kom Jezus kom, vul dit land met uw Vaders glorie.
Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam.
Stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Moment voor de kinderen

Aansluitend gaan de kinderen naar de bernesjinst.

Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1-16

1De HEER vroeg aan Samuel: 'Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die Ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor Mij naar Isäi in Betlehem, want

een van zijn zonen heb Ik als koning uitgekozen.’ 2‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen. 3Nodig Isai uit voor het offermaal, dan zal Ik je laten weten wat je doen moet. Wie Ik je aanwijs, die moet je voor Mij zalven.’ 4Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ 5‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isai en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 6Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. 7Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ 8Toen riep Isai Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 9Isai stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 10Zo stelde Isai zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER gekozen had. 11‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isai, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isai: ‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 12Isai liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ 13Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama.

Zingen NLB 72: 1, 7 Geef, Heer, de koning uwe rechten

- | | |
|--|---|
| <p>1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon,
om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.</p> | <p>7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de HEER, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de HEER.</p> |
|--|---|

Verkondiging

Korte muzikale meditatie

Zingen: NLB 630 Sta op! – Een morgen ongedacht

- | | |
|--|---|
| <p>1.Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken</p> | <p>4.Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.</p> |
|--|---|

Een moment van gedachtenis

Bericht van overlijden

Frits Kramer, geboren 6 mei 1946 - overleden 18 april 2024

Moment van stilte

Zingen: NLB 675, 1

Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja

Danken, bidden, stil gebed, Onze Vader

Collecte 1. Weggeefkast Hallum 2. Kerk

Zingen: NLB 654: 1, 2, 6 Zing nu de Heer, stem allen in

1. Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lof zingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
2. Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.
6. Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Zegen afgesloten met Amen, amen, amen