

Orde van dienst PGM Hallum 20 oktober '24

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad, het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan, handdruk ouderling van dienst en predikant

Verwelkoming (predikant) en stilte

Intochtslied **276** Zomaar een dak boven wat hoofden

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.
2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
3. Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
die de verdrukte recht verschaft en de hongerige brood geeft

V: Trouwe en barmhartige God die ons in het oog heeft,
De kleinste en de laagsten het eerst en het meest
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

G: en laat ons weer in vrede leven. Amen.

Zingen **819** Vrede voor dit huis

1. Vrede voor dit huis
met lichtdoorschenen muren,
beschutting voor de wingerd,
de zwaluw bouwt haar nest.
2. Vrede voor dit huis,
gegrond op goed vertrouwen.
De poort omrankt met wijsheid
die in de morgen geurt.
3. Vrede voor dit huis,
een rustplaats langs de wegen
voor wie met open handen
om onderkomen vraagt.
4. Vrede voor dit huis
voor wie er wonen liefde,
dat zij de zegen proeven
van vruchten, brood en wijn.

5. Vrede voor dit huis,
wanneer de nacht zal komen
dat wij de warmte delen
en God het licht behoedt.

Gebed om ontferming, afgesloten met

V: Daarom roepen wij U aan

G: Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U.
Amen

Zingen psalm 124

1. Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.
2. Het roofdier van hun toorn had ons verteerd,
een hoge vloed, had God het niet gekeerd,
was over ons verwoestend heengegaan –
de baaierd die onstuimig rebelleert
had ons bestaan welhaast tenietgedaan.
3. Loof Hem die ons ter dood niet overgaf,
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf.
De vogelaar, die ons geen vrede liet,
wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af:
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet.
4. Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die aarde en hemel heeft gemaakt.

Groet

V: De Heer zij met u

G: Met u zij de Heer

Gebed om de opening van het Woord

Moment met de kinderen Zingen **288** Goedemorgen, welkom allemaal,

1. Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

De kinderen gaan naar de bernesjinst

Schriftlezing(en), afgewisseld met zingen

Marcus 10: 32-45

Zingen **990** De laatsten worden de eersten

1. De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.
2. O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.
3. Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.
4. Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.
5. Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.
6. De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Hebreeën 4 1-16

Zingen **691** De Geest van God waait als een wind

1. De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.
2. De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.
3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Voorbeden met kaarsen

Gebed - stil gebed - Onze Vader

Inzameling (hier komen de kinderen weer terug uit de bernetsjinst)

Slotlied **134b** Allen die God ten dienste staan,

1. Allen die God ten dienste staan,
zegen, bezing zijn grote Naam!
Vul uw gebeden dag en nacht
met lof en dank, aan Hem gebracht!
2. Ga nu in vrede, ga op weg,
die grote Naam op u gelegd,
een zegen die uw voeten richt
en vanuit Sion u verlicht.
3. Die elk van ons tot leven riep,
de hemel en de aarde schiep:
dat wij door Hem gezegend zijn,
zo voor elkaar tot zegen zijn.

Zegen, beantwoord met een gezongen 'Amen, amen, amen'