

Orde van dienst voor zondag 3 november 2024
Protestantse Gemeente Mariëngaarde Hoeksteen

Voorganger: Ytske Machiela
Organist: Erik Hoitsma
Ouderling van dienst: Marian Frankena
Diaken: Hiltsje Post
Lector: Janneke Hellema
Gastouderling: Doeke Hellema
Camera: Johannes Slager
Beamer: Cor Hellema
Koster: Piet Bremer

Er is bernetsjinst voor groep 1 t/m 8

Binnenkomst kerkenraad

Het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan

Welkom

Moment om stil te worden voor God

Intochtslied: God zij ons gunstig en genadig (NLB 67: 1 en 2)

- | | |
|---|--|
| 1. God zij ons gunstig en genadig Hij schenke ons 't gezegend licht dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht: Opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde En tot u zich wend' Zo, dat allerwegen ieder volk de zegen Van uw heil erkent | 2. De volken zullen U belijden o God, U loven al tezaam! De landen zullen zich verblijden en juichen over uwe naam. Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten in gerechtigheid volken op deze aarde die uw arm vergaarde die Gij veilig leidt. |
|---|--|

Bemoediging

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg: O God, keer U naar ons toe
Allen: en doe ons weer leven met hart en ziel!
Vg: Laat ons, o Heer, uw liefde zien.
Allen: en geef ons uw heil
Vg: Heer, hoor ons gebed.
Allen: en laat ons geroep tot U komen.

Kyriegebed

Zingen: Laat ons nu vrolijk zingen (NLB 146a: 1, 4, 7)

1. Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
4. Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.
7. Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van het licht.

Groet:

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

Moment met de kinderen

We zingen het lied voor en met de kinderen: Kom op, ga je mee! (Opwekking Kids 219)

<https://www.youtube.com/watch?v=rU6bEisBkwg>

Stap voor stap voor stap voor stap
voor stap voor stap voor stap!

Refrein: Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee,
blijf niet langer staan.
Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee
achter Jezus aan.

Want Jezus zegt
'Ik ben de weg,
de waarheid en het leven'.
Hij gaat ons voor
dus geef gehoor,
Hij heeft zijn woord gegeven!

Stap voor stap voor stap voor stap
voor stap voor stap voor stap!

Wat Jezus doet,
is altijd goed,
Hij is de goede Herder
voor jou en mij
dus kom erbij,
zijn woord helpt ons steeds verder!

Stap voor stap voor stap voor stap
voor stap voor stap voor stap!

Want Jezus daagt
ons uit en vraagt
om met Hem op te trekken.
Dus kom op, gauw
en volg Hem nou,
we gaan zijn woord ontdekken.

Stap voor stap voor stap voor stap
voor stap voor stap voor stap!

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Ezechiël 34: 1 – 11 (NBV '21)

Zingen: De Heer is mijn herder (NLB 23b: 1, 2)

- | | |
|--|--|
| 1. De Heer is mijn herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust. | 2. De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel. |
|--|--|

Schriftlezing: Mattheüs 9:35 – 10:5 (NBV '21)

Zingen: U kennen, uit en tot U leven (LvK, gezang 73: 1, 3, 14, 15)

- | | |
|--|---|
| 1 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! | 3 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. |
| 14 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet. | 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. |

Overdenking

Muzikale meditatie

Zingen: Heer U bent mijn leven (HH 479)

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

Dankgebeden, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader

Inzameling Tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de berneltsjinst

De 1^e collecte: Zending Ghana

De 2^e collecte: Onkosten Pastoraat

Slotlied: Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167)

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
'T werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
'T is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Zegen, beantwoord met 'Vervuld van Uw zegen' (NLB 425)

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.